

Lommer til Helligånden

Bøn og salme

Hil dig, Maria, du benådede,
Herren er med dig!
Velsignet være du blandt kvinder!
Velsignet være din livsfrugt, Jesus!

Jesus!
Du, som med din Fader og Ånd
udvalgte Maria til at føde dig!

Hil dig, Maria, Herren er med dig!

Salmevers

*Blandt stille eksistenser
fandt Gud et moderskød.
Maria blev hans kvinde,
og Ordet - det blev kød.*

Hvilken kærlighed til dine skabninger, Gud!
at du ville kendes ved Maria
og kendte hende i Ånden
så hun blev frugtbar og fødte dig,
vor Frelser!

Hvilken kærlighed, Gud!
At du bliver ved med at skabe livsmuligheder
også i os i dag i dette nu!

At du vil kendes ved os
hvis hjerter ofte er hårde som sten
og uimodtagelige for dit nærvær i Ånden.
Men midt igennem alle vores forbehold
alle vores undskyldninger
kan du sende din kraft ind i os,
så vores hjerte smelter
og hengiver sig til din vilje,
når du vil, og hvor du vil!

Hil dig, Maria, du benådede!

Salmevers

*En Herrens tjenerinde,
der bar vor Herre Krist,
velsignet af Guds nåde
og blev sig selv bevidst,*

*som tjener for vor Skaber
at bære glædens bud.
I lovsang hun forkyndte,
at der er bud fra Gud.*

Jesus!
Fra verdens grundvold blev lagt
var du!
Alt, hvad der hører os til, vores liv,
vor ejendom, vort hjerte, sjæl og sind,
alt er dit!

Du skabte os som lommer til din Ånd.
For du har magt til at åbne vores hjertes moderliv i hver en
kvinde og i enhver en mand så du kan gå ind og ud i os efter din
vilje.

Hil dig, Maria, du benådede!
Velsignet være din livsfrugt, Jesus

Salmevers

*Hos ham er ingen forskel
på mand- og kvindesind.
Han bærer begge i sig
og kalder alle ind*

*til virke for hans rige
i kærlighedens navn.
Hans kirke må bevidne
Marias sande gavn.*

Og dine engle synger, Jesus:
velsignet være du, kvinde,
velsignet være du, mand!
Herren har set i nåde til dig,
og du skal føde hans kærlighed
i ord og handlinger
ikke for din egen skyld,
men for Guds og menneskers skyld.

Jesus!

I din kærlighed kan vi trygt give slip på os selv og betro os i din vold.

Vores liv bæres af dig efter din vilje
for at vi i Ånden kan undfange din kærlighed
og bære frugt til din ære og mennesker til velsignelse.

Salmevers

Blandt stille eksistenser

går Herren ind og ud.

Han kalder mand og kvinde

at bære Påskebud.

Salme - tekst i kursiv synges som

"Du fylder mig med glæde" DDS nr. 371 af Eigil Hovland.

Susanne Fabritius de Tengnagel, 2002