

Kender du den frihed

1. Kender du den frihed,
som ingen kan tvinge!
Som bryder gennem døre
for troen at bringe.
Som kæmper mod det mørke
og onde på vor jord,
ja, kæmper mod det mørke,
som i dit hjerte bor.

2. Kender du den flamme,
som ingen kan tvinge!
Som bryder gennem mørket
for lyset at bringe.
Som døden let kan bøje
indtil den sidste glød,
der ulmer midt i mørket
så svag, men dog så rød.

3. Kender du den længsel,
som ingen kan tvinge!
Som bryder savnets mørke
for håbet at bringe.
Den flyver op til himmels
og ned i dalens bund,
den la'r dit indre sitre
foruden ord en stund.

4. Kender du den troskab,
som ingen kan tvinge!
Som bryder alle grænser
for livet at bringe.
Den håber alt, den lider
og tåler hårde slag.
For den må døden vige
på livets sejrsmarsk.

Susanne Fabritius de Tengnagel
1991/1998

Egen melodi af Jakob Valentin 1991

The image shows a handwritten musical score for the song 'Kender du den frihed'. The score is written on a piece of paper with a yellowish tint. It consists of four systems of music, each corresponding to one of the verses. Each system includes a vocal line (marked 'K1') and a piano accompaniment line. The lyrics are written in Danish. The music is in a simple, folk-like style with a clear melody and accompaniment. The paper has some handwritten notes and corrections, including 'Susanne Fabritius de Tengnagel' and 'Jakob Valentin' at the top. There is a small 'DANMARK' logo on the left side of the paper.

Jakob Valentin
Susanne Fabritius de Tengnagel
Kender du den frihed, som ingen kan
trin-ge! Som bry-der gennem døre for
ly set at bringe! Som kæm-per mod det
mørke- og on-de på vor jord ja!
Kæm-per mod det mør-ke som
i dit Hjer-te bor,