

## Prædiken til Mariæ Bebudelses dag 28. marts 1993 af Birgitte Fabritius de Tengnagel EVA TALER TIL MARIA

Kære Maria!

Du har mødt ham. Gabriel. Ham der som Herrens sendebud giver både de gode og de dårlige meddelelser.

Jeg tror såmænd ikke, han havde noget specielt imod mig og Adam, men det blev ham, der skulle smide os ud.

Nu har han været hos dig; ikke for at revse dig eller smide dig ud, men for at fortælle dig en stor glæde. En glæde, som skal være for dig men også for alle folk, selvom det er svært at fatte.

Jeg ved godt, at du ikke har det nemt i øjeblikket.

2  
Det er svært at være i den tilstand, når man er i din situation. Men du gør klogt i at holde fast i det, du siger.

Begynd ikke at sige noget andet, bortforklare det, for det kan det jo ikke, de ved det allesammen, de snakker om det i hele Nazaret. Og Josef, han går rundt og ved ikke, hvad han skal sige og gøre. De tror selvfølgelig ikke på dig, hvordan skulle de dog det?

Ja hvordan skulle de dog det?

Hvad ved de om Helligånden? Undfanget ved Helligånden.

De sanser ikke andet end deres eget, og de husker ikke profetens ord. Selv de skriftkloge forstår det ikke.

"Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn." sagde Esaias.

Du skal nok komme igennem det, det er der andre før dig der er. Og bagefter vil du sige, at det var intet imod det, der kom siden.

**Prædiken til Mariæ Bebudelses dag 28. marts 1993 af Birgitte Fabritius de Tengnagel  
EVA TALER TIL MARIA**

3

Glæd dig! Glæd dig nu! Nyd hvert eneste øjeblik, du har sammen med din søn, også medens han er inde i din mave.

Jeg tænkte ikke så meget over det. Der var så mange andre ting dengang jeg ventede Abel.

Jeg havde jo allerede Kain, og han optog det meste af min tid.

Og dengang jeg ventede Kain, havde vi ikke fundet noget blivende sted at bo.

Hold dig til Josef! Han skal nok hjælpe dig. Selvom det ikke ser sådan ud lige nu. Han vil forstå. Han skal nok tage sig af dig og barnet, når først I har brug for det.

Undfanget ved Helligånden!

O, Maria. Livsaligste kvinde!

Du! - Du er blevet udvalgt. Du er blevet udvalgt til at undfange den nye begyndelse.

Jeg var med til at undfange begyndelsen!

4

Det gav mig usigelig megen glæde. Men det gav mig også megen sorg.

Jeg tror aldrig, jeg kommer til at forstå Kain. Hvorfor han slog Abel ihjel!

Jeg holdt jo lige meget af dem begge to.

Man kommer aldrig over at miste sit barn.

Men jeg kan ikke hade Kain, for det han gjorde. Han er jo trods alt stadig mit barn, og den eneste jeg har tilbage.

Jeg beundrer dig Maria! På trods af, at du risikerer at blive stenet, så jubler du jo. Ja, jeg kan se, at du inde i dig selv er lykkelig, overvældet.

Du smiler! Det er forår! Solen får mere og mere magt.

Lyset kommer! Lyset, som du har undfanget.

Jeg ved, at det barn bliver noget helt specielt for dig. Han bliver noget helt specielt for mig. Han minder mig om Abel. Han bliver noget helt specielt for os alle.

**Prædiken til Mariæ Bebudelses dag 28. marts 1993 af Birgitte Fabritius de Tengnagel  
EVA TALER TIL MARIA**

5

Undfanget ved Helligånden!

Abel var ikke undfanget ved Helligånden.

Men han var ligesom dit barn elsket og ventet.

Hans blod råber til mig.

Hans blod fortæller mig, at din søns blod også vil råbe til dig.

Men selv om det blev sådan, selvom jeg ikke fik lov til at have Abel så længe hos mig, så gav han mig så meget. Vores børn giver os så meget, Maria!

Også din dreng vil give dig meget. Men han vil give meget til mange andre end dig. Han er den nye begyndelse, lyset, livet.

Undfanget ved Helligånden!

Hans blod råber til mig, Maria!

Abels blod! Dit barns blod! Men selv om det er sådan, selv om han skal lide og dø, så er der også en mening med det, når det er Herren, der har med det at gøre.

6

Gud lader ikke sin søn lide og dø uden at der er en mening med det, det skal være din trøst.

Du skal kalde ham Immanuel! Messias!  
Gud med os!

Og din søns skæbne er ikke den samme som min søns skæbne. Med din søn får vi alle det tilbage, som jeg satte over styr, da slangen lokkede mig. Eller gør vi?

Nej, du Maria har undfanget den nye begyndelse, noget som aldrig har været før og som ikke er skabt med menneskehænder.

Det er helt nyt, ikke nogen forlængelse af det gamle. Ikke nogen forlængelse, opfyldelse af vore ønsker og drømme. Og hvorfor?

Hvordan?

"Modtag det hellige korsets tegn"

Korset!

**Prædiken til Mariæ Bebudelses dag 28. marts 1993 af Birgitte Fabritius de Tengnagel  
EVA TALER TIL MARIA**

7

Selvfølgelig! Ingen ny begyndelse, ingen fødsel uden smerte. Sagde Herren ikke til mig: "I smerte skal du føde børn." Din smerte Maria er ikke, når du skal føde ham, men det er, når de klynger ham op på korset. Når du står magtesløs og ser ham lide, som jeg så Abel lide.

Een ting adskiller os, vore sønner fra hinanden:

"Undfanget ved Helligånden". Den nye begyndelse.

Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden.

**AMEN!**